

Henry de Baillet Latour boegbeeld van de Olympische Beweging

Alain De Waele

Fonds Baillet Latour

T 0032 16 27 61 59

F 0032 16 50 61 59

E alain.dewaele@iblf.be

W www.fondsbailletlatour.com



Henry de Baillet Latour* (1876-1942) was een van de grote Belgische persoonlijkheden van de 20^e eeuw. Het was een man met een indrukwekkend voorkomen die in 1904 trouwde met Elisabeth, dochter van de Prins von Clary-und-Aldringen. Johann Aldringen, voorvader van de graven met dezelfde naam, had tijdens de Dertigjarige Oorlog gevochten als een leeuw. Hij was de zoon van een herbergier uit Thionville, niet ver van het graafschap Créhange, en verwierf door zijn verdiensten een mooie plek in de adel van Bohemen en een mooi fortuin. Zijn zus trouwde met de graaf van Clary en lag zo aan de oorsprong van een schitterende prinselijke familie die ongetwijfeld veel te danken had aan de avonturier uit de Latour-regio. De vrouw van Henry de Baillet was een volle nicht van de ongelukkige hertogin van Hohenberg, Sophie Chotek. Ze was ook verwant aan Bertha von Suttner, de Nobelprijswinnares voor de Vrede in 1905, en aan de actuele regerende prins van Liechtenstein. Omgeven door dit aureool van Centraal Europa deed Henry de Baillet aan paardrijden en golf, met de flair van een aristocraat die geen geldproblemen kende. Als voorzitter van de Royal Golf Club van België trok hij de aandacht van Leopold II die de sport wilde ontwikkelen in zijn koninkrijk. Als stichtend voorzitter van het Belgisch Olympisch Comité en lid van het IOC begreep Henry de Baillet Latour het belang van sportieve broederschap bij de verzoening van de volkeren na de Eerste Wereldoorlog. Zijn zin voor organisatie en vernieuwende ideeën maakten dat hij in 1925 verkozen werd tot voorzitter van het Internationaal Olympisch Comité, als opvolger van Pierre de Coubertin. Het IOC had zeker nog niet de extravagante dimensie van vandaag, maar men merkt

tijdens de Olympische Spelen van Berlijn in 1936 dat het een soort doberende Staat geworden was te midden van de naties. Dat leverde ons enkele historische foto's op van graaf Henry de Baillet Latour die bij de opening van de Spelen tussen Adolf Hitler en Rudolf Hess poseerde, een eer die slechts door de latere evenementen verdacht werd. Want: Henry de Baillet stierf – misschien van verdriet – nadat zijn enige zoon, de beloftevolle diplomaat Guy, op 1 september 1941 in militaire dienst gesneuveld was. Een bizarre lotsbestemming voor een man wiens volle neven, de groothertog François-Ferdinand en hertogin van Hohenberg, buiten hun wil om aan de wieg stonden van de Eerste Wereldoorlog in 1914, en die de zingeving van zijn bestaan verloor met de brutale moord op zijn zoon tijdens de volgende Wereldoorlog!

* Zijn doopnaam was Henry, maar tijdens zijn leven werd zijn naam ook vaak als 'Henri' gespeld.